

# γνώμες

## ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

### Ανατροπή με δικαστική απόφαση

Μια δικαστική απόφαση που δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπαγωγή εταιρειών στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης έπεται από αίτημα των πιστωτών (αποχώρηση βασικού μετόχου, ο έλεγχος περνά στις τράπεζες και αυτές πωλούν το ενεργητικό σε πλειοδοτικό διαγωνισμό) έβγαλε πρόσφατα το Πρωτοδικείο της Ρόδου, το οποίο ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης κατόπιν επίκλησης νέων στοιχείων από την οφειλέτρια. Η τελευταία είναι ο όμιλος Κυπριάδη που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και ακινήτων στη Ρόδο. Η αξία τους ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ. Τα χρέη του ομίλου προσεγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ, με μεγαλύτερο πιστωτή την Πειραιώς. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση ανάκλησης που δημοσιεύεται πανελλαδικά.

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος της εταιρείας Αργύρης Αργυριάδης, με την απόφαση δίδεται η ευκαιρία οφειλέτης και βασικοί πιστωτές να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο βιώσιμης αναδιάρθρωσης των οφειλών ώστε να συνεχίσει απερίσπαστη τη λειτουργία της μια επιχείρηση που εμφάνιζε κέρδη στο παρελθόν.

### Νέο «στρατηγείο» για τον ΣΒΕ

Τα νέα εντυπωσιακά γραφεία του Σύνδεσμου Βιομηχανιών Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη επισκεφθήκε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας (σκίτσο), τα οποία στεγάζονται σε κτίριο εντός του

χώρου των Παλαιών Σφαγείων. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος μεταφέρθηκε τον Ιούνιο στα νέα του γραφεία συνολικής έκτασης 870 τ.μ., το κόστος των οποίων έφτασε το 1 εκατ. ευρώ. Δεν υπήρξε καμία κρατική χρηματοδότηση, ενώ για τη διαμόρφωση του χώρου, που έχει μισθωθεί για πάνω από 10 χρόνια από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά προϊόντα ελληνικών βιομηχανιών.

### Εθελουσία με το... ζόρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΤΕ και μείωσης προσωπικού. Ειδικά για τους εργαζομένους με πολυετή υπηρεσία η διοίκηση προσφέρει εξατομικευμένα πακέτα αποχώρησης που – ενίοτε – προκαλούν έντονες εσωτερικές τριβές.

### Η bad bank

Προβληματισμός επικρατεί σε τραπεζικά στελέχη για τη νέα τάση ανόδου των κόκκινων δανείων. Μάλιστα κάποιοι αναρωτιούνται αν σκέφθηκε κανείς ότι η προοπτική δημιουργίας μιας «εθνικής» bad bank για όλες τις συστημικές τράπεζες, που η υλοποίησή της αργεί, λειτουργεί ως σήμα σε στρατηγικούς και κολληρωτές «περιμένετε, μην πληρώνετε»...

### MLS και ομολογιούχοι

Τρεις συνελεύσεις ομολογιούχων της MLS έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα, μία για κάθε ομόλογο που έχει εκδώσει η εταιρεία. Η πρώτη θα



ΑΙΚΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΗΣ

## ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΟΥ «ΚΑΙΕΙ»

**Ε**να πρώτο μικρό βήμα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία έγινε πραγματικότητα με την παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Αφορά τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες που σε περιόδους μεγάλης ζήτησης περιορίζουν ή και μηδενίζουν την κατανάλωση ρεύματος, δίνοντας ανάσες στο σύστημα και αποζημιώνονται για αυτή τους την πρωτοβουλία. Το κόστος του ρεύματος ή του φυσικού αερίου αποτελεί για τη βιομηχανία εντάσεως ενέργειας όπως η μεταλλουργία, η χαλυβουργία, η υαλοβουργία, τα τσιμέντα κ.λπ. τον σημαντικότερο παράγοντα κόστους αφού φθάνει το 35%-40% επί του συνολικού κόστους παραγωγής.

Γενικότερα, το κόστος παραγωγής στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές, ωστόσο οι τελικές τιμές έχουν μεγάλες αποκλίσεις, που οφείλονται σε φόρους, τέλη, λοιπές επιβαρύνσεις και επιδοτήσεις σε ΑΕΠ. Η τιμή της κιλοβατώρας στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι 30% υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος είναι διπλάσιος από τις τιμές στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα τα τιμολόγια της υψηλής και μεσαίας τάσης απελευθερώθηκαν το 2008 και αμέσως η ΔΕΗ έσπευσε μονομερώς να αυξήσει τις ταρίφες από 10% ως 20%. Πάνω στα αυξημένα τιμολόγια προστέθηκαν επιπλέον φόροι λόγω των μνημονίων που ακόμη παραμένουν.

Μια ελληνική βιομηχανία πληρώνει εκτός από το κόστος της κιλοβατώρας, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τέλη ΑΠΕ, τέλη διοξειδίου του άνθρακα και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Σύμφωνα με στοιχεία του Business Europe (του ευρωπαϊκού ΣΕΒ), μόνο οι έκτακτοι φόροι που ενσωματώνονται στην τελική τιμή την οποία πληρώνουν οι έλληνες βιομηχανοί αγγίζουν την τελική τιμή που πληρώνει ο γάλλος συνάδελφός τους. Δεδομένου ότι το 87,7% των εξαγωγών αγαθών της Ελλάδας είναι βιομηχανικά προϊόντα, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι της ενέργειας για να γίνει η βιομηχανία μας περισσότερο ανταγωνιστική, να αυξηθούν οι επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.



ΑΙΚΜΕΣ

ΖΩΗΣ ΤΣΩΛΗΣ  
ztsolis@tovima.gr

## ΤΟ ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ... ΕΔΩ

**Μ**πορεί οι ευρωπαίοι ηγέτες να χρειάστηκαν κοντά 92 ώρες για να έρθουν σε συμφωνία, αλλά ούτε ο κόπος ούτε η αναμονή ούτε οι καβγάδες πήγαν χαμένοι.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου μέσω ομολογιακών δανείων με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό στοιχείο και το πιο ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρώπη έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης και όχι προς την αποσύνθεση.

Αλλωστε αυτό ακριβώς το στοιχείο και όχι τα λιγότερα ή περισσότερα λεφτά σε επιχορηγήσεις ή τα λιγότερα ή περισσότερα δάνεια προς τις χώρες-μέλη είναι το μήνυμα που «διάβασαν» ευκρινώς και χαίρεψαν οι αγορές.

Για όσους, δε, ακόμη αμφιβάλλουν – προφανώς για αντιπολιτευτικούς λόγους – αρκεί να προσέξουν την απόφαση του Συμβουλίου που ορίζει ότι «η Κομισιόν θα εξουσιοδοτηθεί να δανειστεί κεφάλαια από κεφαλαιαγορές για λογαριασμό της Ένωσης έως του ποσού των 750 δισ. ευρώ. Η νέα δραστηριότητα καθαρού δανεισμού θα σταματήσει το αργότερο στο τέλος του 2026. Η Ένωση θα χρησιμοποιήσει τους πόρους που θα δανειστεί με αποκλειστικό σκοπό να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης Covid-19».

Για όσους ξεχνούν, η αμοιβαιοποίηση του χρέους ήταν το μεγάλο αίτημα και της Ελλάδας όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση και εν τέλει οδηγηθήκαμε στο ΔΝΤ και στα μνημόνια.

Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έγινε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το ευρωομόλογο. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το μέρος της συμφωνίας που προβλέπει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα το διαχειρίζεται τόσο ως προς τη χρηματοδότησή του όσο και ως προς την κατανομή των πόρων η Κομισιόν. Δηλαδή ο κορυφαίος ευρωπαϊκός θεσμός, υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι κάποιο όργανο, όπως ο ESM ή το Eurogroup. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει περισσότερο «πολιτική» διαχείριση της χρηματοδότησης από την Κομισιόν έναντι φορέων όπως ο ESM, του οποίου κάθε κίνηση συνοδεύεται από όρους ανάλογους των μνημονίων.

Αυτό είναι το πλαίσιο, και αν η κυβέρνηση θέλει να το εκμεταλλευθεί έχει την ευκαιρία να καταρτίσει, να συζητήσει και να παρουσιάσει ένα εθνικό σχέδιο για να την επόμενη ημέρα της οικονομίας που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.